



## Motion

### En meningsfull sysselsättning vid förvärvad hjärnskada

Sommaren 2023 valde Funktionsstödsförvaltningen att flytta de sista fysioterapeuterna från en av Funktionsstödsnämndens dagliga verksamheter för personkrets två, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Orsaken var att man ville gynna verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. Istället förlorade man vid sidan av legitimerad och erfaren personal även det meningsfulla i sysselsättningsformen för många malmöbor. Det som uttalat enbart skulle utgöra en organisatorisk förflyttning av personal blev till att malmöbor nu förlorat månader av livsviktig träning. I förlängningen har vissa även förlorat insatsen daglig verksamhet eftersom de valt att tillförskaffa sig meningsfull sysselsättning genom rehabilitering hos andra utförare.

Sjukvården är idag bättre på att rädda liv vilket också medför mer omfattande funktionsnedsättningar med komplexa behov inom ramen för personkrets två. För den med förvärvad hjärnskada är det styrande individperspektivet inom LSS av särskild vikt i praktiken eftersom målarbetet behöver utgå från individen innan och efter skadan. Nationella kompetensrådet, Socialstyrelsen, organisationen Hjärnkraft och 6 § 2 st Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är tydliga med att där ska finnas den personal i verksamheten som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. För många inom personkrets två brukar det framför allt handla om grundläggande kunskaper om konsekvenser och effekter av en förvärvad hjärnskada, rehabilitering, eftersom arbetet kräver metoder som skiljer sig från det man gör vid medfödda funktionsnedsättningar, habilitering.

Likvärdighet och jämlikhet är därför inte begrepp att lyfta som svar för att man kollektiviserat stöd där någon har behov av rehabilitering och en annan av habilitering. Eftersom det utgör två vitt skilda aktiviteter blir bristen på det ena istället motsatsen. En likvärdig och jämlik daglig verksamhet, om man utgår ifrån att alla människor med funktionsnedsättning har exakt samma behov innebär förstås att varken rättigheten enligt LSS, eller det individuella behovet, tillgodoses i verkställandet. Hos Socialstyrelsen går att läsa att den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som alla andra insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål med insatsen daglig verksamhet är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt.

Goda levnadsvillkor, meningsfull sysselsättning och att leva som andra har inte samma innebörd för alla med rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Men där finns vissa kompetenskrav för att tillgodose vissa behov hos många med förvärvad hjärnskada i personkrets två, och där finns vissa legitimerade yrkesgrupper som besitter just sådan kompetens. Om vi ska ge jämlik och likvärdig daglig verksamhet och rehabilitering, så ska den utgå i från den enskilda individens behov.

**Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta:**

Att uppdra åt Funktionsstödsnämnden att erbjuda en daglig verksamhet med rehabiliterande profil och legitimerad personal inriktad mot personkrets två

Malmö 2023-12-21

Josefin Anselmsson (M)